



Naam vereniging: KTV (Kan Tegen Verlies)

De locatie: De Nieuwe Doelen Enkhuizen

Contact:

Contactpersoon: Th.G.N. Weel

website: <http://www.schaakverenigingkvtv.nl/>

e-mailadres: th.weel@quicknet.nl

telefoonnummer: 0228-322138

KAN TEGEN VERLIES

“Kan Tegen Verlies” is wat vele schakers in hun hart niet kunnen, maar wat wel staat voor de



afkorting van onze schaakclub.

Gezelligheid, een vriendelijk woord, stilte, het tikken van een klok, spanning op de borden, begin van een nieuwe partij, een onverwachte ontlading, die blunder of wat een prachtige zet, een biertje of kopje koffie aan de bar bij Carina, de traditionele jaarvergadering, haar markante leden, het standenbordje. Dat is KTV ten voeten uit. Een club met een rijke historie, breed uitgemeten op de prachtige website die onze club rijk is en ontworpen is door ons piepjonge lid van 84 jaar.

Een gezellige club waar het schaken

centraal staat en waar vriendelijke mensen lid zijn, die het spannend en leuk vinden om een potje te schaken. Van jong tot oud, van de heel sterke speler tot de gezellige huis-, tuin- en keukenschaker. Op ieder schaakniveau is er voor iedereen voldoende te beleven. In de schaakarena “De Nieuwe Doelen” op vrijdagavond (20.00 uur, jeugd om 18.45 uur) ontmoeten deze schakers elkaar om uit te maken wie er op de 64 velden het beste plan kan bedenken en wie zo uiteindelijk de koning van de tegenpartij kan matten. Maar voor dat het geval is gaan er heel wat spannende en zenuwslopende momenten aan vooraf, totdat uiteindelijk de koning omgelegd moet worden of de vrede getekend in een remise.

Een club met een rijke historie. Na plaatsing van een advertentie in de Enkhuizer Courant, waarin wordt opgeroepen tot oprichting van een schaakvereniging, komen op 3 december 1930 om 20.30 uur in de Oranjezaal vijf personen bijeen en werd onze club opgericht. Anno 2013 hebben we 35 seniorleden, 20 jeugdleden, spelen we in vier groepen competitie en komen we met vier teams uit in de Noord-Hollandse Schaakbond. Vele actieve vrijwilligers dragen wekelijks hun steentje bij aan deze zo roemrijke club.

Een club waar we met recht trots op zijn. Denkt u na het lezen van deze bijdrage dat schaken ook wel wat voor u is, schroom niet om gewoon gezellig even binnen te lopen. Er is altijd wel iemand, die graag even met u een potje wil schaken en natuurlijk is even komen kijken, even de sfeer proeven, geheel vrijblijvend. Ik zie u graag.

Th. Weel. Secretaris KTV

Th.weel@quicknet.nl

